

Van Café Het Hoekske tot Boulevard Ossendrecht

Op de hoek Kon.Wilhelminastraat, Hondseind stond vanaf 1899 café Het Hoekske van eigenaar Cornelis Mous.

Enkele jaren later overleed Cornelis en hertrouwde zijn vrouw met Christiaan van de Kloot. In 1904 overleed ook Christiaan en werd Catharina Theuns voor de 2^e maal weduwnaar. De al eerder vernoemde Catharina Theuns, bijgenaamd Kaat Kloes, verkocht het Hoekske aan de uit Roosendaal komende Johannes Busch. (Kaat en haar zoon Napoleon Mous verhuisde naar café De Kleine Kloes.)

In 1911 werd café Het Hoekske verkocht aan Benedictus v.der Poel die het op zijn beurt 2 jaar later weer door verkocht aan Anthonius Jacobs, slager van beroep en gehuwd met Dimpfina van Veldhoven

Zij richtten naast het café een slagerij in en veranderden de naam van het café Het Hoekske in café De Boulevard.

Na 10 jaar volgde wederom verkoop en werd Riekus Bogers de nieuwe eigenaar.

Riekus, die gehuwd was met Marie Ketelaars, gaf aannemer Levien van de Bergh opdracht het café grondig te verbouwen. De slagerij verdween en het café werd vergroot. Toen in 1935 een danszaal aan het café werd toegevoegd was het een compleet geheel. Vanaf toen werd het ook Hotel Café Restaurant De Boulevard. Tevens was er nu ruimte genoeg voor feesten, toneel en het plaatsen van draaiorgels tijdens kermis of ander feestdagen. Speciaal om draaiorgels te kunnen plaatsen werd er geen verdiepingsvloer boven de dansvloer aangebracht.

Ook verenigingen vonden de weg naar de Boulevard. Voetbalclub OSC werd in 1927 opgericht en koos De Boulevard als clubhuis.

Hun voetbalveld lag op en nabij het Bakkertjesbos ten zuiden van het Wasseven.

Toen kapelaan van Putte in 1931 de Rooms Katholieke voetbalclub ODIO oprichtte oefende hij druk uit op de katholieke spelers van OSC. Café De Boulevard werd afgeschilderd als een zondig café met een heidense voetbalclub, met als gevolg dat OSC in 1935 ten onder ging.

Toch betekende dit niet de ondergang voor café De Boulevard, integendeel zelfs. De Boulevard werd meer en meer een begrip in Ossendrecht en groeide uit tot een van de drukst bezochte cafés van Ossendrecht.

Riekus Bogers en zijn vrouw Marie bleven 35 jaar lang het café uitbaten en gaven in 1956 de zaak over aan hun zoon Wim, die gehuwd was met Antoinet van Oevelen.

Onder hun bezielende leiding floreerde De Boulevard als nooit tevoren. Vooral Wim voorzag dat verenigingen in de toekomst belangrijk voor het café zouden worden. Hier werkte hij dan ook hard aan en van lieverlee vonden steeds meer verenigingen de weg naar de Boulevard.

We denken hierbij o.a. aan Buurtschap De Heide, in 1970 kwam voetbalvereniging ODIO, gevolgd door tourclub De Grensrijders en biljart vereniging BVBO.

Wim en Net kregen 2 kinderen, dochter Lucienne en zoon Harry.

Toen Wim en Net vanwege gezondheidsredenen moesten stoppen werd de zaak door hun kinderen in 1977 overgenomen. Lang duurde dit echter niet en in 1979 trokken Harry en zijn vrouw Frida zich uit de zaak terug, waarna Lucienne met haar echtgenoot Ruud Kwaaitaal de uitbaters werden van HCR. De Boulevard.

Toen in 1989 Ruud kwam te overlijden stond Lucienne er alleen voor. De gezondheid van haar ouders en het verlies op korte termijn van zowel haar ouders alsmede van haar man braken haar op. In 1994 overleed Lucienne, waarna haar dochter Ingried de zaak tijdelijk waarnam.

In 1996 werd de Boulevard overgenomen door Fons van der Venne die hier tot 1999 de uitbater was. Vanaf toen tot heden namen Karel en Anette Ritzen het café restaurant over. Nu, in het jaar 2010, zijn er maar liefst 9 verenigingen die gekozen hebben voor C.R. De Boulevard als clublokaal, hetgeen eens te meer aantoont wat voor een belangrijke plaats dit café inneemt in het Ossendrechtse verenigingsleven.

De betreffende verenigingen zijn:

Buurtschap De Heide, tourclub De Grensrijders, biljartvereniging B.V.B.O., EHBO Ossendrecht, lopersgroep de l'Oslopers, KPJ Ossendrecht, Stichting Buurtschappen Ossendrecht, zaalvoetbalclub de Boulevardboys en duivenclub De Welkomstvrienden.

Overzicht uitbaters café Het Hoekske

Vanaf 1899 tot 1901 Cornelis Mous & Catharina Theuns
Vanaf 1901 tot 1904 Christiaan van de Kloot & Catharina Theuns
Vanaf 1904 tot 1911 Johannes Busch & Johanna van der Poel
Vanaf 1911 tot 1913 Benedictus van der Poel & Johanna van den Bussche

Vanaf 1913 wordt het café Boulevard

Vanaf 1913 tot 1923 Anthonius Jacobs & Dimphina van Veldhoven
Vanaf 1923 tot 1956 Henricus Bogers & Marie Ketelaars
Vanaf 1956 tot 1977 Wim & Net Bogers
Vanaf 1977 tot 1979 Harry & Frida Bogers / Ruud Kwaaitaal & Lucienne
Vanaf 1979 tot 1989 Ruud Kwaaitaal & Lucienne
Vanaf 1989 tot 1994 Lucienne Kwaaitaal Bogers
Vanaf 1994 tot 1996 Ingried Kwaaitaal
Vanaf 1996 tot 1999 Fons v.d. Venne
Vanaf 1999 tot 2014 Anette & Karel Ritzen

Overzicht uitbaters Boulevard Ossendrecht

Vanaf 2014 tot heden Arianne Nuijes en Peter Husaarts

Tegenover de huidige C.R.Boulevard [op de plaats waar nu hotel Dekkers staat] stond vanaf 1898 t/m 1910 ook een café welke de naam De Boulevard had. [Zie onderstaande beschrijving]

ZUIDZIJDE HONDSEIND:

Nr. 1 Café De Boulevard [zuidzijde Hondseind]

In de bocht van Hondseind/Zuster Marie Adolphinestraat, waar nu Hotel Dekkers staat, bouwde Jacobus Smout in 1898 een huis met herberg die de naam De Boulevard kreeg. Dit café kwam in het nieuws vanwege een massale vechtpartij tijdens Ossendrechtse kermis op maandagavond 18 juni 1907. Marechaussees en burgers geraakten hierbij gewond en er viel zelfs een dode te betreuren. Hoe kon dit gebeuren? In de 2^e helft van de 19^e eeuw waren vele Ossendrechtse jongens betrokken bij de droogleggingen van de polders rond ons dorp. Na deze inpolderingen kwamen deze grondwerkers, die in de volksmond polderjongens genoemd werden, zonder werk te zitten.

Elders in Nederland, maar ook in Duitsland en Frankrijk was veel vraag naar polderjongens met als gevolg dat vele jonge Ossendrechtse mannen hier gingen werken. Hierdoor waren ze echter lange tijd van huis en kwamen slechts enkele keren per jaar thuis. Dit was dan meestal met de Ossendrechtse kermis en met de Kerst. Dit betekende dat vele jonge Ossendrechtse vrouwen hun mannen voor lange tijd moesten missen.

Dit bleef bij de jonge mannen uit het naburige Zandvliet niet onopgemerkt en zij kwamen naar Ossendrecht om wat plezier te maken met de Ossendrechtse dames. En zo gebeurde het dat in 1907 een 20 tal Zandvlietenaren tijdens Ossendrechtse kermis ruzie kregen met een groep terug naar huis gekeerde polderjongens. Veldwachter Dingemans geassisteerd door de te hulp geroepen marechausees Postma, Elst en Bakker wilden de kemphanen scheiden waarna de groep Zandvlietenaren onder leiding van Peer Cabus, bijgenaamd Peer van Veje zich tegen de politie keerden. Brigadier Postma werd bewusteloos geslagen waarna de situatie zo ernstig werd dat brigadier Elst zich genoodzaakt zag gericht te schieten. Peer van Veje werd door twee kogels in de buik getroffen en viel zwaar gewond op de grond waarna het gevecht gelijk ten einde was.

Zijn maten hebben hem per kruiwagen terug naar Zandvliet gebracht waar hij op 26 juni 1907 aan zijn verwondingen is overleden.

Dit voorval zorgde voor heel wat beroering in Ossendrecht en misschien is dit wel de rede geweest dat uitbater Jacobus Smout zijn café in 1907 over deed aan Nes Dekkers en Cornelia Wils. Zij hielden de herberg nog 3 jaar open om in 1910 definitief te sluiten. Ter plaatse openden zij daar een kledingzaak. Aan het einde van de 20^e eeuw kocht Hotel Dekkers het pand op en liet het afbreken t.b.v. de uitbreiding van hun hotel.